

Hej på er som inom kommande år planerar lägerskola!



Labbnäs Semesterhem vill uppmärksamma er på vilka möjligheter det finns att på Kimitoön och hos oss ordna en lyckad lägerskola. Till Labbnäs kör man på en timme från Åbo, två timmar från Helsingfors och tre timmar från Tammerfors.

Lägerskolor tar vi gärna emot året om. Vi bjuder ungdomarna på god, näringsrik, hemlagad mat, som är mycket omtyckt, dessutom färskt, hembakat bröd och en härlig omgivning, med allt det bästa som naturen har att erbjuda. Vi har två vedeldade strandbastur där man kan njuta av bastubad i samband med simning i insjön Dragsfjärden. Den ena bastun är kvar från tiden då gården fungerade som prästgård och där eldar man under vattengrytan för att få varmt vatten att tvätta sig i. På gården finns många stora gräsmattor där man kan leka, spela och röra på sig. I huvudbyggnaden finns möjlighet till olika slags program i de rymliga salarna och under sommarhalvåret har man även möjlighet att använda vårt lider där det även finns mycket utrymme att ordna program. I Labbnäs kan man med andra ord arrangera många slags äventyr och program. Labbnäs sköter om övernattningen i trivsamma utrymmen och maten. Programmet får skolorna bygga upp samt beställa enligt egna önskemål och budget. Labbnäs sköter med andra ord inte om programmet eller beställandet av det. Vi kan dock hjälpa med idéer. Några exempel på program vi kan rekommendera där man kan vilja ha en utomstående lärare är: kanotpaddling i insjön, natur (träd och växter), överlevnad (karta, kompass, klädsel, vilse i skogen och trangia) och lekar (ute och inomhus).



Exempel på lärare:

Helena Fabritius

(helena.fabritius@slc.fi, 040-5110886)

ELLER

Finlands Skärgårdsbokning Ab

(info@saaristovaraus.fi, 02 410 6600)



Dessutom finns det många sevärdheter som man kan besöka runt omkring på Kimitoön.

Kimitoön

Livet och kulturen på Kimitoön har präglats av industri, skärgård och lantliv. Ön har alltid spelat en stor roll för Finland i både krigs- och fredstid. Kimitoön har många platser att bekanta sig med, vatten att segla i, och inte minst många historier att berätta.

Dalsbruk

Redan på 1600-talet byggdes den första masugnen i Dalsbruk och orten utvecklades till en modern metallindustriort. Industrin fick en lång historia men år 2012 stängdes dock en stor del av industrin. För den historiskt intresserade finns mycket att se; bl.a. loftgångshus, Europas största samling kolugnar, masugnen och de vackra strandmagasinen. De flesta byggnaderna är byggda av s.k. slaggssten som är en restprodukt från metallindustrin. I Dalsbruk finns en stor gästhamn och båtuthyrning som gör det enkelt att segla vidare ut i skärgården.

Bengtskär

Bengtskär är Nordens högsta fyr och byggdes åren 1906-1907. Fyren sträcker sig 50 meter över havet och upp till lyktrummet är det 300 trappsteg. Fyren hade en betydande roll under det Finska fortsättningskriget där finländska och ryska soldater möttes.

Örö

Örö är en del av Skärgårdshavets nationalpark och ägs av Forststyrelsen. Örös natur är speciell eftersom ön utgör en förlängning på den istida Salpausselkä II och då ön varit stängd för allmänheten har naturen bevarat sin unika mångfald. Örös historia är fylld av krig. Det finns historier och spår från bland annat början av 1900-talet då Ryssland byggde ett kustfort där, Finska inbördeskriget, vinterkriget och fortsättningskriget. Spåren finns i form av batterier, vägnät, byggbestånd och konstruktioner. Allt detta utgör tillsammans en historisk helhet. Efter kriget fungerade Örö som utbildnings- och övervakningsfort ända fram till år 2005. Försvarsmakten har inte längre någon bemanning på ön och ön används numera för skjutövningar och övervakning. År 2015 öppnades Örö för turister.

Rosala, Hitis och Högsåra

Till Hitis kan man komma (förutom med egen båt) med förbindelsebåten Aura som avgår från Kasnäs. I Hitis har man funnit många rester från vikingatiden och där finns också Finlands näst äldsta träkyrka. På Vikingacentret kan man bekanta sig med spännande historier och föremål från förr.

I Rosala finns förutom Vikingacentret en båtslip, en lågstadieskola för elever i skärgården och en liten gästhamn.

Högsåra finns väster om Kasnäs och dit kommer man enkelt med en vajerfärja från Kasnäslandet. Högsåra är känt för att ha haft fina gäster på besök, som svenska kungen Gustav IV Adolf och tsaren Alexander III av Ryssland. Tsaren besökte ofta fiskargumman Serafina som bodde i en enkel koja vid strandkanten. Gumman, som levererade fisk till tsaren under flera år blev senare känd som ”Kejsarfina”. Högsåra hade länge en egen lotsstation. På Högsåra kan man bekanta sig med lotssverksamheten och skärgården i Jungfrusundsmuseét samt Beatastugan som visar den äldsta boendemiljön i Dragsfjärd.



På Högsåra finns också tre ståtliga vindkraftverk som är Kimitoöns enda. Vid bra väder syns de ända till Dalsbruk.

Sagalund

I Sagalunds museum i Kimito kan man bekanta sig med flera lärorika och intressanta utställningar. Museet består av olika slags byggnader där man ser hur folk, rika och fattiga, bodde och arbetade förr. Gården pryds av gamla vackra växter och på sommaren med husdjur. För att lättare kunna sätta sig in i hur det var förr i tiden ordnar de ibland historiska rollspel.

Uppgård Fotisgolf

I Kimito finns också Uppgård Fotisgolf som för ögonblicket är det enda stället i Finland där man kan spela fotisgolf/fotbollsgolf på en äkta 18-håls fotisgolfbana.

Mera info om besöksmålen och andra besöksmål på Kimitoön hittar man på visitkimitoon.fi.

Pris för Labbnäs tjänster

Vi vill även ge er ett konkret exempel på vad Labbnäs tjänster kostar.

En lägerskola från måndag till fredag om ni bokar under år 2021:

4 hela dygn = 178 euro/elev eller vuxen. Minst 20 personer.

I priset ingår:

Måndag

Lunch

Middag

Kvällsbit

Tisdag

Frukost

Lunch

Middag

Kvällsbit

En bastukväll (kan byta dag).

Onsdag

Frukost

Lunch

Middag

Kvällsbit

Torsdag

Frukost

Lunch

Middag

Kvällsbit (Kan vara korvgrillning)

Fredag

Frukost

Kontaktuppgifter:

Labbnäs Semesterhem, Labbnäsvägen 66,
25870 Dragsfjärd

040 8330495, labbnas@labbnas.fi

www.labbnas.fi,

Facebook: Labbnäs Semesterhem

Ta kontakt för mer info! Hoppas vi ses i
Labbnäs!

Hälsningar Eva Magnusson-Tamminen

